

De heer Stofjes

De kinderen uit de buurt kende hem als de heer Stofjes, niet dat hij zo heette, maar door zijn dagelijkse wolk van Knauf en stuc om hem heen had hij die bijnaam gekregen.

Het was een aardige, hard werkende, sociale jongeman die naast zijn werk graag een potje voetbal speelde.

Zijn team was goed aan de competitie begonnen, maar de laatste weken was er een beetje de klad in gekomen, er werden onnodig wat puntjes verspeeld.

Totdat op een zaterdagmiddag ergens in januari een clubje uit de provincie hoofdstad op bezoek kwam. De hele vereniging was er van overtuigd dat er weer eens een keer gewonnen moest worden, de supporters waren massaal uitgelopen om te zien hoe de punten werden binnen gehaald. Ze stonden vrolijk achter de hekken en hier en daar werd een grap gemaakt waar hartelijk om werd gelachen, ja die Wekerommers en hun gevoel voor humor, bijna spreekwoordelijk.

De tegenstanders beschikte echter over een heel ander soort humor, ze maakte in twintig minuten tijd 3 doelpunten. Tot dusver was er nog niets aan de hand, de scheids floot voor de rust, en in de tweede helft zal het wel even recht gezet worden.

Het tweede bedrijf was koud van start of we kregen een strafschoep mee, een speler die door zijn verwoestende uithalen bekend staat als "het kanon" ging achter de bal staan en vuurde een van zijn kanonskogels af, op miraculeuze wijze verdween de bal niet in het doel, maar wist de keeper het projectiel te pareren.

Het publiek begon te morren en dacht, wat nog langer naar dat armetierige voetbal gekeken, en riepen leuzen als Hi Ha Hondenriem, en Naar de Keukenhof.

Op dat moment kwam de heer Stofjes in bal bezit, en terwijl zijn opponent bezig was met een potje mikado in het kruis van de heer Stofjes, knapte er iets bij de heer Stofjes, en via klopsignalen op de kaak van de mikado-speler, maakte de heer Stofjes duidelijk dat hij hier niet van gediend was.

De scheidsrechter kwam in een soepele olympische stijl aangelopen, en sprak de legendarische Barneveldse volzin, "ik bin d'r helemaol klaor mit", en staakte de wedstrijd. Vanaf dat moment was de heer Stofjes niet alleen een getekend man, maar ook een veroordeeld man. Zijn actie werd breed uitgemeten in de regionale en landelijke media, op het internetforum van Ede stad, bij Studio voetbal, bij Voetbal international, bij Randon tien, kortom iedereen had er wel een ongenueanceerde mening over.

De heer Stofjes moest voor een soort tribunaal verschijnen, waar hij door een aantal recht- en schriftgeleerde over zijn actie aan de tand werd gevoeld.

Hij mompelde nog wat over een moeilijke jeugd, en een spelletje mikado, en over een oud schoolboek "kruistocht in sportbroek" van Thea Beckman.

Het anti-sporttribunaal van de voetbalbond had hun oordeel al lang klaar, het Wekeromse voetbal diende met wortel en tak te worden uitgeroeid, te beginnen met de heer Stofjes, zijn beide voetbalschoenen diende volgestort te worden met in iedere schoen minimaal 5 kilo Knauf, en de velden diende omgeploegd te worden, en er moest haver en rogge op verbouwd worden.

De hele club was met stomheid geslagen, er was immers nog nooit wat voorgevallen wat zo'n zware straf zou rechtvaardigen.

Via de in de journalistiek gerespecteerde wetten van hoor en wederhoor werd de zaak aanhangig gemaakt bij het FIFA hoofdkantoor in Lausanne, ook daar werd geen gehoor gevonden, naar alle waarschijnlijkheid waren die druk doende om de steekpenningen van hun grote leider Sepp Blatter te verdelen, en werd medegedeeld dat de staf gehandhaafd

bleef.

Tevens werd duidelijk gemaakt dat een dergelijk gedrag in de toekomst nooit meer getolereerd zou worden, en kreeg de club het advies om de heer Stofjes deel te laten nemen aan een rustgevende Tibetaanse klankschalen therapie door een alternatieve Wiebe in Drenthe.

Het gaat inmiddels al weer wat beter met de heer Stofjes, van zijn mentale begeleider mag hij af en toe zijn kicken weer aantrekken, en een uurtje met de jongens meetrainen.

Als hij straks deze dip weer te boven is, zal de club nog jaren op een eerlijke en sportieve manier plezier van de heer Stofjes kunnen hebben.

Met vriendelijke groeten

Martin van Milligen