

Lienden 4 – SDS

Na een lange zomerstop die volstond met transfergeruchten en sollicitaties gericht aan het keurkorps van de plaatselijke pluimvee Goeroe is het seizoen 2014/2015 weer begonnen. Met de toevoeging van ervaren oudgedienden als Jos van Harten, Denny Kelderman, Arjan van Omme, Gert Schreuder en Marien Van Ee en daarbij jonge honden als Kees Theunissen, Henk van de Kamp, Steven Malestein, Harry Boer en Evert Ferwerda is de selectie zowel in de lengte (ervaring) en breedte (kilogrammen) behoorlijk gegroeid. Aangezien de stellige geruchten al een tijdje rond zongen dat de vrouw van Evert Ferwerda gedurig afgelopen zomer de plaatselijke poelier bezocht werd kracht bijgezet doordat Evert zich weer op de training melde met het verhaal dat hij er een jaar bij aan plakt. Het schijnt dat hij nog een plek aan de muur vrij heeft voor nog een last season shirt.....Na een aantal intensieve trainingen en bekerwedstrijden waarin door sommige spelers al zwetend en vermoeid nog weleens met een soort heimwee werd terug gedacht aan de voorbereidingen met ene Jan Fluit stond de eerste competitie wedstrijd van het seizoen naar en tegen Lienden op het programma. Het verhaal gaat dat er in Lienden nog wel eens met jasjes werd gegooid dus die hadden we dan ook maar thuis gelaten en reisde we met 13 man (de andere 15 konden niet) af richting de betuwe. Volgens een alom gerenommeerde analist cq scout ene Jos van Harten was het een jong, gretig en ervaren elftal dus dat betekende dat we aan de bak konden. Waar Lienden niet op gerekend had is dat in al dat transfer geweld onze preses ervoor gezorgd had dat wij vanaf nu de beschikking hebben over de gebroeders de Boer.....Zo als wij het konden zien en merken boezemde dat alleen angst op het wedstrijd formulier in...Strak om 13:00 trapte we af en volgens afspraak zakten we wat in en lieten Lienden het spel maken Na een kleine 20 minuten kregen we een vrije trap tegen vanaf een 20 meter en krult Lienden hem keurig in de bovenhoek 1-0, vanaf de aftrap krijgt Steven na een rush van 25 meter niet meer uit zijn tenen als een rolletje wat van onze kant het eerste "gevaar" was. Een 5 minuten later was het wel raak op voorspraak van onze trainer, coach en begenadigd danser Hans draaide Jos een corner in 1 keer bij de tweede paal de hoek in 1-1, nog geen 2 minuten later krijgt de spits van Lienden de bal op de borst en met een volley alla Zlatan Ibrahimovic knalt hij hem in de bovenhoek 2-1. En 5 minuten voor rust weer een vrije trap tegen vanaf diezelfde 20 meter en in de tussentijd dat we in de muur staan te overleggen hoever naar links en/of rechts te gaan knalt Lienden hem alweer tegen de touwen 3-1 aangezien we nog maar een paar minuten met de wind in de rug konden spelen bedacht Jos om het eens vanaf de middenlijn te proberen en dat lukte ook keurig over de keeper heen in het netje tja wie niet groot is moet slim zijn.....3-2 Met die stand zochten we de thee op. Na de thee zag het er naar uit dat we er zin in hadden en speelde de eerste 20 minuten behoorlijk op de helft van de tegenstander met een klein handjevol kansen tot gevolg. Totdat er weer een hoge voorzet op de spits van Lienden werd gegeven en weer alla Ibrahimovic kegelde hij hem weer strak in de bovenhoek 4-2. Gelijk vanaf de aftrap komt de bal in handen van onze Sluitpost Breus Mulder die hem weer snel doorgaf op kees Theunissen die daarop een frank de Boertje of tegenwoordig ook wel een Veltmannetje genoemd begaat en daarop kan Lienden ongehinderd op Breus doorlopen 5-2, daarop nog geen minuut later een hoge bal waarop iedereen uitmaakt dat hij toch wel achter gaat behalve de jongens van Lienden 6-2. Nu bleek het dat ze bij Lienden ook een Jaap achterin hadden lopen die het thema tikkie terug niet al te best beheerste dus daarop kon Jos 1 op 1 op de keeper aflopen en zijn derde van de middag aantekenen en dat ook tevens de eindstand was. Na nog een koele versnapering te hebben genuttigd bij de fruitige typjes achter de bar bij Lienden konden we weer huiswaarts.