

Belofte

Zaterdag 27 december heb ik iemand een belofte gedaan die ik hier graag wil inlossen.

Ik zal u vertellen wat er is gebeurd. S.D.S. had de eerste dag van het zaalvoetbal aardig gespeeld, er werd weliswaar verloren van Stroe, maar het was een leuke dag.

Na afloop nog even in de VIP room, waar mede door de leuk uitziende gastvrouwen een gezellige sfeer hing, een paar biertjes gedronken, wat handjes geschut, beetje gepraat, kortom even netwerken. Toen het tijd werd om naar huis te gaan dacht ik, nog even in de kantine kijken dan ben ik weg.

In de kantine was bijna de volledige bar ingepikt door S.D.S. sympathisanten, en natuurlijk kreeg ik nog wat biertjes in mijn hand gedrukt.

En terwijl ik als een soort mislukte politicus door de zaal liep, hier en daar strooiend met complimenten om maar zieltjes te winnen, stond ik plotseling oog in oog met een oogverblindende blonde schoonheid, ze kon de vergelijking met Aphrodite, de Griekse godin van de schoonheid, moeiteloos doorstaan, ze had benen tot onder haar oksels, kortom een hormonenkermis voor elke man.

In gedachte zag mijzelf 25 jaar jonger en 30 kilo lichter, en samen stapte we in Arnhem op de TGV om naar Parijs te gaan, daar doolde we uren door het romantische hart van de stad, we zaten op terrasjes en dronken een mooie fles château cheval blanc uit 1947, urenlang zaten we stilzwijgend naar het mooiste schilderij ooit te kijken nl: de appels van Cezanne. Even tussen haakjes dat ding hangt in het Art Institute of Chicago in Amerika, dat weet ik ook wel, maar voor het verhaal is het leuker als hij in Parijs hangt.

Op het moment dat we in het schijnsel van de maan op het balkon van ons hotel boven op de Montmartre zaten tuitte ze haar mooie rood gestifte lippen en zei op een zwoele toon

"Weet je waar je eens een stukje over moet schrijven!, over mijn vriend!

Alsof er iemand met brandnetels over mijn lijf kietelde, en nog dizzy van de klap waarmee ik weer met beide benen op de grond stond, stamelde ik "ja, ja, natuurlijk, volgende maand doe ik het".

Dus om mijn belofte in te lossen, hier een stukje over haar vriend.

Naam: John van Dreven

Beroep: gordijnenophanger

Huwelijkse staat: samen wonend

Leeftijd: ongeveer 27

Positie: linksback

Uiterlijke kenmerken: bril dragend

Da's alles wat ik van hem weet.

Vriendelijk groet

Martin van Milligen